

CLUB))VERDER

We starten  
iets moois!



De lijn is open!

De kop is eraf! Gisteren is de Praatlijn officieel geopend in aanwezigheid van tv journalist Sander de Kramer. De eerste gesprekken en praatjes zijn inmiddels gevoerd door onze enthousiaste vrijwilligers. Trots zijn wij op dit mooie initiatief van Includio en de Luisterlijn. En natuurlijk op alle vrijwilligers die helpen met bellen of flyeren van de 23.000 kaarten om mensen, waarvan jij denkt dat ze behoefte hebben aan een praatje, te attenderen op de Praatlijn. Ook zijn we blij met de sponsoring van SPAR in de vorm van versnaperingen voor onze vrijwilligers op de drie locaties.



De mediacampagne is gestart, help jij ook mee delen?



Inmiddels wordt er achter de schermen hard gewerkt om ons initiatief onder de aandacht te brengen in heel Nederland. De komende week zal er bijvoorbeeld een radio commercial zijn op Radio FunX, NPO Radio 4, NPO Radio 5, Radio Rijnmond en Omroep Friesland.

Help jij ons ook? Deel of like de berichten van Includio over de Praatlijn op [Facebook](#), [LinkedIn](#) of [Twitter](#). Gebruik daarbij #weektegeneenzaamheid #eenpraatjehelpt en tag Includio. Samen kunnen we ervoor zorgen een groter bereik te creëren en nog meer mensen, die om een praatje verlegen zitten, te helpen!

[Lees het artikel in Metro](#) en [lees het artikel op de site van Zorg en Welzijn](#)

### Waarom Club Verder?

"De week van de veiligheid. De week van de opvoeding. De week van de circulaire economie en de week van de alfabetisering. Het aantal themaweken dat we in Nederland hebben overschrijdt met gemak de 52 die er officieel op de kalender staan. Maar bij geen van die weken voelen zoveel Nederlanders zich aangesproken als bij de week van 1 tot 8 oktober, de Week tegen Eenzaamheid."

Lees het hele interview met Wilke [hier](#).



### Het nieuwste verhaal voor de bundel

"Ik was bij mijn derde werkgever servicemonteur. Ik reed heel Nederland door. 's Ochtend vroeg weg, 's avonds laat thuis. Daar ben ik ziek geworden. Ik had constant pijn in mijn rechterzij. Omdat het een lichte pijn was dacht ik: dat gaat wel over. Ik heb misschien iets zwaars getild. Maar het hield dag in dag uit aan. Toen de pijn bleef ben ik toch maar naar de huisarts gegaan. Bloed prikken. Daar bleek al snel wat er aan de hand was: darmkanker. Er volgde een operatie en daarna chemotherapie."

[Lees hier](#) verder, of meld je eigen verhaal aan!



Verhalen  
**BUNDEL**

**TEAM»EENZAAMHEID**